

Woensdag, 30 juli 2014

# Historische vondsten langs Maas

Ga in Limburg rond de Maas graven en het kan haast niet anders dan dat je op enig moment iets uit het verleden tegenkomt. Consortium Grensmaas stuitte op een groot aantal vuurstenen speerpunten. Er werd tevens een aantal maritieme vondsten gedaan in Borgharen. In Geulle werden enkele oude molenstenen aangetroffen. Maar niets maakte meer indruk dan de totaal onverwachte vondst van het paardengraf bij Borgharen, een kleine

vier jaar geleden. Het graf met 65 skeletten, het grootste paardengraf ooit gevonden in Europa, haalde zelfs de voorpagina van de New York Times. De vondst daarbij van een pijpenkop, een bronzen gesp en Engels aardewerk uit de late achttiende eeuw hielpen archeologen bij de datering. De paarden sneuvelen vermoedelijk rond diezelfde periode tijdens de belegering van Maastricht door de legers van Napoleon. Eén van de skeletten ligt nu in een glazen

vitrine 'ingegraven' in één van de ruimtes van Kasteelhoeve Hartelstein. Nu nog als een soort eilandje, gelegen in het hart van de werkzaamheden, heeft Consortium Grensmaas daar kantoor. Historische vondsten, maar ook bijvoorbeeld een foto-expositie waarin alle stadia van de Maaswerken te zien zijn, hebben hier een vaste plek. De kasteelhoeve moet straks een van de centra worden van alle recreatie op de Nederlandse oevers van de Maas.